



## Ali Baba en de veertig rovers



# Ali Baba en de veertig rovers

**Rollen:** Ali Baba  
Kassim  
Roversbaas  
Verteller



**Modig:** 3 sjaals als tulband  
2 kartonnen zwaarden





**Verteller:** Dit verhaal gaat over twee broers in een land hier ver vandaan. Ze heten Kassim en Ali Baba. Kassim heeft een rijke vrouw. Hij eet waar hij zin in heeft. En werken hoeft hij niet. Zijn broer Ali Baba is arm. Hij werkt wel tien uur per dag in het bos als houthakker om te kunnen zorgen voor zijn vrouw en kinderen.

**Ali Baba:** Kijk eens, wat een mooie stapel takken vandaag. Die kan ik goed verkopen!

**Verteller:** Ali Baba bindt de takken op de ezel. Maar dan hoort hij iets...

**Ali Baba:** Wat is dat, daar in de verte? Een grote stofwolk! Mannen met paarden! Het zijn vast rovers! Ik moet me verstoppen! Snel, in de boom!

**Verteller:** Vlak bij Ali Baba stoppen de ruiters.

**Roverbaas:** Aan de kant, mannen!

**Verteller:** De roverbaas loopt de bosjes in.

**Roverbaas:** Sesam, open u!

**Ali Baba:**

(ZACHT) Daar gaat een deur open! Ik zie bergen goud en zilver in de grot. Zie je wel, het zijn rovers!

**Verteller:** Even later komen de rovers weer naar buiten.

**Ali Baba:**

(ZACHT) Een, twee, drie... achtendertig, negendertig en de roverbaas. Veertig rovers zijn het!

**Roverbaas:** Is iedereen eruit? Oké. Sesam, sluit u!

**Verteller:** *De deur gaat weer dicht. En de veertig rovers gaan er weer vandoor.*

**Ali Baba:** Gelukkig, ze zijn weg. Wat zei die roverbaas nou? O ja: Sesam, open u!

**Verteller:** *Het lukt! De deur gaat open.*

*Ali Baba gaat naar binnen en sleept een grote zak goud en een zak zilver mee.*

**Ali Baba:** Wat een geluk! Ik ben rijk! Nu kan ik genoeg eten kopen voor mijn vrouw en kinderen!

Gauw de deur dicht. Wat zei de roverbaas ook alweer?

O ja, ik weet het weer: Sesam, sluit u!

**Verteller:** *Ali Baba laadt de zakken op de ezel en gaat snel naar huis.*

*Onderweg komt hij zijn broer Kassim tegen.*

**Kassim:** Ali, mijn broer, wat kijk jij blij! Hoe komt dat zo?

**Ali Baba:** Beste Kassim, ik heb zo'n geluk vandaag.

Ik heb een schat gevonden. Jij bent mijn broer, dus we delen de schat.



**Verteller:** *Ali Baba vertelt waar het rovershol is. En welke spreuk je moet zeggen.*

*Kassim glundert. Hij luistert maar half.*

**Ali Baba:** Maar je mag het aan niemand vertellen!

**Kassim:** Nee nee, dat doe ik niet!

**Verteller:** *'s Nachts droomt Kassim over de schat. Nu is hij ook rijk, net als zijn vrouw!*

*De volgende morgen gaat hij met drie ezels naar de grot.*

*Hij wil er eerder zijn dan zijn broer.*

**Kassim:** O ja, de spreuk. Ehm... gerst, open u? Nee, couscous? Of sesam?

Ja, dat is het! Sesam, open u!

**Verteller:** *De deur gaat open en Kassim kijkt verrukt naar al het goud en zilver. Gauw doet hij de deur weer dicht, want niemand mag hem zien.*

**Kassim:** Hoera, zoveel schatten! Allemaal voor mij!

**Verteller:** *Hij sleept wel zes grote zakken goud en zilver naar de deur.*

**Kassim:** O ja, dan moet ik die spreuk weer zeggen! Ehm... tarwe, open u? Nee, maanzaad? Ja, dat is het! Maanzaad, open u!

**Verteller:** *De deur blijft dicht.*

**Kassim:** Wat is het dan? Rogge? Rogge, open u!

**Verteller:** *Kassim probeert van alles. Tarwe, haver, gerst, rogge, couscous. Maar de deur blijft dicht. Kassim zit vast.*

**Kassim:** Wat nu? Straks komen de rovers!

**Verteller:** *Pas laat in de middag komen de rovers terug. Ze zien de ezels buiten staan.*

**Roverbaas:** Wat is dit? Iemand wil onze schatten stelen!

**Verteller:** *Met grote stappen loopt de roverbaas naar de deur.*

**Roverbaas:** Sesam, open u!

**Verteller:** *Woedend stapt hij naar binnen. Daar zit Kassim te bibberen in een hoekje.*

**Roverbaas:** Mannen, grijp hem!

**Verteller:** *Vier grote rovers pakken Kassim beet en binden hem vast.*

**Roverbaas:** Goed zo! Zorg dat hij niet kan ontsnappen!  
Wat gaan we met hem doen? Wie heeft een goed idee? Hahaha.

**Verteller:** *De rovers rijden lachend weg op hun paard. Thuis zit de vrouw van Kassim te wachten. Ze snapt er niets van. Waar blijft hij toch? Ze loopt naar het huis van Ali Baba.*



**Ali Baba:** Is Kassim weg? De hele dag al? Ik denk dat ik het weet. Kom mee!

**Verteller:** *Ali Baba pakt zijn zwaard en samen gaan ze op weg naar de grot. Zijn broer kon weer niet wachten, natuurlijk. Domme Kassim...*

**Ali Baba:** Sesam, open u!

**Verteller:** *De deur gaat open. Daar ligt Kassim, vastgebonden aan de muur. Bang kijkt hij op. Maar dan ziet hij zijn broer en vrouw.*

**Kassim:** O, wat ben ik blij dat jullie er zijn!

**Ali Baba:** Kassim, waarom heb je niet op mij gewacht? De schat is toch voor ons samen!

**Kassim:** Het spijt me, Ali. Ik kon niet wachten. Ik wilde zo graag kijken!

**Verteller:** *Dan horen ze het geluid van de paarden.*

**Ali Baba:** De rovers! Ze zijn terug!

**Verteller:** *De roverbaas stormt de grot binnen. Ali Baba pakt zijn zwaard.*

**Roverbaas:** Wat denk jij wel, mannetje? Dat je van mij kunt winnen? Van de roverbaas?

**Ali Baba:** Kom maar op! Ik hak je in mootjes! Hoe durf je mijn broer hier zo achter te laten?

**Verteller:** *Ali Baba is een sterke houthakker en hij kan goed zien in het donker van de grot. Hij zwaait met zijn zwaard. De roverbaas doet een stap achteruit. Hij ziet soms niet waar Ali Baba staat. Ze vechten als leeuwen. Twee rovers vallen neer. De andere rovers lopen langzaam achteruit naar de deur.*

**Roverbaas:** Niet weggaan! Blijf hier, mannen! Vecht!

**Verteller:** *Maar dan gooit de vrouw van Kassim opeens een grote zak om. Duizenden parels rollen over de grond. De rovers glijden uit. Ze klauteren weer op en rennen de grot uit.*

**Ali Baba:** Haha! Ze laten je in de steek, roverbaas!



**Verteller:** *De roverbaas kijkt achterom. Iedereen is weg. Woest slaat hij met zijn zwaard naar Ali Baba. Maar die is hem net voor. De roverbaas valt neer op de grond.*

**Kassim:** Ali, je bent een held! Je hebt de roverbaas verslagen! En alle andere rovers zijn ervandoor.

**Ali Baba:** Hoera! We zijn rijk! Kassim, we zijn rijk!

**Verteller:** *Ali Baba maakt zijn broer los. Hij bindt de roverbaas vast. En de twee rovers die gevallen zijn ook. Dan laden ze de zakken met goud en zilver op de ezels. Ali Baba loopt terug naar de deur.*

**Ali Baba:** Sesam, sluit u!

**Verteller:** *De deur gaat dicht. Ali Baba en Kassim en zijn vrouw gaan met de bepakte ezels terug naar huis. Daar wachten de vrouw van Ali Baba en zijn kinderen.*

**Kassim:** Ali, je hebt me gered van de rovers. Je bent een held!

**Verteller:** *De broers omhelzen elkaar. De vrouwen en kinderen juichen.*

**Ali Baba:** Nu zijn we allemaal rijk!

**Verteller:** *Later vertelt Ali Baba het geheime wachtwoord aan zijn kinderen. En die weer aan hun kinderen. Soms is er nog wel eens een kind dat Couscous, open u! zegt. Maar alle kinderen van Ali Baba weten het goed. Het is Sesam, open u!*

*Er ligt zó veel goud en zilver in de grot  
dat ze nooit meer hoeven te werken.*

*En de roverbaas? En de twee rovers?*

*Die hakken hout in het bos voor Ali Baba.*



Wil je nog een verhaal over rovers?  
Kom mee!

