

Zoek de **sporen** van dieren

Soms zie je dieren niet, maar wel hun sporen. Bijvoorbeeld een pootafdruk in de modder. Haren aan het prikkeldraad. Krabsporen bij een boomstam.



Knaagsporen aan planten. Restjes van een nest. De ingang van een hol. Of poep! Kijk op **bladzijde 1 tot en met 24** en vind het spoor. Bij elk spoor staat een gekleurde letter. Vul de letters hier in.

Poep?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
20	21	22	23	24					



Meer weten over **dieren**

In de vakantie kun je in het gras, in het bos, in de dierentuin heel lang kijken naar dieren. Dan ontdek je van alles. En als je er dan ook nog over leest, weet je nog veel meer.

Ouder dan ik, die pad.

Wist je dat... padden hun hele leven blijven groeien? ...en dat sommige padden wel 17 jaar kunnen worden? Lees de boekjes *Wist je dat...* over padden, uilen, piranha's, spinnen, octopussen, krokodillen en tijgers.



Hahaha!

Anjo en Veerle graven een diepe kuil aan het strand. Daarna gaan ze naar hun vader en vragen: 'Hoeveel zand zit er in deze kuil?' Vader denkt na. Hij zegt: 'Nou, ik denk wel... 4 grote emmers vol!' 'Fout,' zeggen Anjo en Veerle. Het antwoord is: 'Er zit geen zand in een kuil, anders is het geen kuil!'



Zoek de dieren

ganzen – haan – kippen – koeien –
mussen – pauwen – schapen

Zoek van rechts naar links en van links naar
rechts en van boven naar beneden en van
beneden naar boven.

Zet een streep door de woorden.



k o e i e n m
i i j n z n e m
p o m e e z u
p r n d w n s
e r a o u a s
n o a m a g e
s c h a p e n

Welke letters blijven over? Schrijf ze hier op.

.....

Leestip:

Boek

bespreking van Donna

Ik ben Donna. Ik ben 8 jaar.

Ik ga vertellen over: Dummie de mummie.

Het boek heet:

Dummie de mummie en de gouden scarabee.

Het boek is geschreven door: Tosca Menten.

Met tekeningen van: Elly Hees van Goor.

Ik vind het boek **leuk** omdat het **spannend** en
soms ook wel **grappig** is en daar houd ik wel van.

Zomerdroom



Die vrolijke mussen
ik zou ze willen kussen.

Die uitgelaten koeien
wat hoor ik ze graag loeien.

Die waggelende ganzen
daar wil ik graag mee dansen.

Voor die fel gekleurde pauwen
zou ik paleisjes willen bouwen.

Met die twintig witte kippen
zou ik op de reuze-wipwap wippen.

En die eigenwijze haan
mag dan in het midden staan.

Op de dijk tussen de schapen
word ik wakker. Oef, geslapen!

Weg zijn alle dieren
om de zomer mee te vieren.

Ik lach, mijn droom is nu voorbij,
maar... ik ben nog dertig dagen vrij!





gans



Het is groen en
het loopt door
het bos.

een dophertje

Welk dier is
bijna helemaal
van wol?

de wolf



Lig jij ook wel eens in het gras?
Dan wil je dit vast weten.
In het gras en in de struiken
zitten **teken**.

Dat zijn kleine beestjes die graag op je
gaan zitten. Ze boren een gaatje in je huid
en drinken een heel klein beetje bloed.
Daar merk je niks van. Maar je kunt er wel
ziek van worden.

Als je buiten bent geweest, kijk dan of je
een teek hebt. De teken zijn gek op warme
plekjes.

Ze kruipen in je **haar**
of tussen je **tenen**.

Of in je **oksel** onder je **arm**
of achter je **knie** in de
knieholte

Of in je **nek**, in je **liezen** of...
in je **bilspleet**

Kijk altijd goed of er teken op je zitten.
Ze zijn soms zo klein als een speldenknop.
Als ze al wat bloed hebben gedronken, zijn
ze groter. Dan zitten ze ook behoorlijk
vast. Vraag dan aan je ouders of ze de teek
weg willen halen met een teekentang.

Je weet nu veel over teken. Je kunt de
teken vast vinden. In de tekst die je net las
zijn negen teken verstopt. Kun jij ze
vinden? Omcirkel ze.



Pas op!

Een vreemde **dieren** tuin



Lisa en Tom zijn in de diertuin,
maar daar zien ze wel heel vreemde
dieren! Kijk maar:

een krokodil met flamingovleugels



een olifant met een paardenlijf



een chimpansee met een giraffelijf



Maak nog meer gekke dieren met
kroko, mingo, oli, paard, chimp en
raf!

kroko _____ mingo
oli _____ paard
chimp _____ raf

Kan een papegaai ondersteboven met zijn
poten aan een tak hangend slapen?

Ja, er zijn papegaaien die dat kunnen.

Ze doen dan net of ze een blad zijn om hun
vijanden te foppen.



De eend en de rat



Een eend streek neer bij een sloot vol **eendenkroos**. Hij scharrelde langs de kant op zoek naar een veilig plekje voor een nest. Daar onder die knotwilg groeide riet en het gras stond er hoog. Hij draaide drie keer rond en het nest was klaar. Nu nog een vrouwtje. De eend maakte lokkende geluidjes en keek hoopvol naar de lucht. Daar kwam een leuke eend aan. Ze snaterden druk en werden verliefd. Al gauw legde de eend iedere dag een ei.



Een grote zwarte rat was ook op zoek naar een plek voor een nest. Hij zwom door de sloot, zag de beide eenden en kreeg een idee. Als ik een hol graaf onder die wilg, dacht hij, dan kunnen we straks zo die **eendeneieren** pakken. Hij groef een gang en bedekte het nest met pluisjes. Hij vertelde aan iedereen dat hij zo'n prachtig nest had gebouwd.



Op een dag kwam er een vrouwtjesrat aangezwommen. De rat ging meteen op haar af. 'Wat ben je mooi!' zei de rat. 'Ik heb een prachtig **rattennest** gebouwd. Wil je het zien?' 'Graag,' zei de vrouwtjesrat. Ze zwommen achter elkaar aan en trippelden door de gang naar het nest. 'Zie je dat stevige plafond en die heerlijk zachte pluisjes op de bodem?' vroeg de rat. 'Wat heb je dat knap gedaan,' zei het vrouwtje, 'je bent een meester-bouwer!' De rat straalde. 'Wil je met me trouwen?' vroeg hij. 'Nou, ik weet het niet,' zei het vrouwtje. 'Hoe zit

het met dat **eendennest** hierboven?' Ze wees naar het plafond.

'Ja,' riep de rat trots. 'Dat is de supermarkt!' 'De supermarkt?' Het **rattenvrouwtje** wist niet wat ze hoorde.

'Ja, de supermarkt. 's Ochtends haal ik een lekker warm eitje voor je als ontbijt. En 's avonds een mals **eendenkuiken**. Wat wil je nog meer?' 'Ik hou helemaal niet van eend,' riep het vrouwtje. 'Brrr! En het ergste vind ik die herrie boven mijn kop als dat grut uit het ei komt. Het is een prachtig nest, maar de plek, nee!' Ze trippelde door de gang en sprong in de sloot.

'Maar ik vind je zo lief!' riep de rat. 'Waar wil je dan wonen?'

Het vrouwtje draaide zich om. 'Daar!' zei ze en wees naar het weiland. 'Mijn zus woont er ook.' En toen zwom ze weg.



'Wacht!' riep de rat. 'Dan graaf ik daar een nieuw hol.' Hij sprong in de sloot en zwom haar na. Midden in het weiland groef hij een hol en bouwde hij een mooi nieuw **rattennest**. Hij ving elke dag muizen, slakken en vissen, want daar hield het vrouwtje van.



De eend zat dag en nacht op haar nest. Op een dag kwamen de eieren uit. Met zestien gele piepende balletjes achter zich aan sprong ze in de sloot. Ze keek stralend naar haar man.

'Ze zijn allemaal uitgekomen. Niet eentje mist. Wat heb je toch een veilig plekje voor ons uitgezocht. Je bent de beste **eendennestbouwer** van de hele sloot!'

De eend kreeg een kleur van plezier.

Dat had hij toch maar mooi geregeld!

Ze waren aan een groot gevaar ontsnapt.

Maar dat wist hij gelukkig niet!

